



www.jeugdennatuurmaasbree.nl

★Werken in de natuur...Regelshorst★

Ouders / Opa's / Oma's, die graag een morgen lekker in de natuur willen werken, zijn ook van harte welkom.

Wat gaan we doen?

We gaan echt de handen uit de mouwen steken om de natuur een handje te helpen.

We gaan met de fiets naar de Regelshorst.

Daar hebben we enkele jaren geleden een poel aangelegd voor amfibieën (kikkers, padden en salamanders).

Daar in de buurt is een houtwal, waar nog in gezaagd moet worden om zo kleinere planten en struiken weer de kans te geven om te groeien.

Daar kunnen dan deze amfibieën zich beter schuil houden, maar ook vogels, vlinders en andere insecten.

Dus trek dan niet je beste kleren laarzen en werkhandschoenen aan en voor de rest (zagen, snoeischaar en zo) daar zorgen wij wel voor.

We vertrekken op **zaterdag 9 februari om 09.30 uur** vanaf de kerk met de fiets; het duurt tot ongeveer 12.00 uur.

De kinderen, die in de buurt van het einde van de Breetse Peelweg wonen, kunnen alvast op eigen gelegenheid daar naar toe fietsen en wachten bij het witte huis op de kruising Breetse Peelweg / Tongerlo; die pikken wij daar op.

Er wordt voor warme chocolade gezorgd.

Als het slecht weer is en twijfel je, of het doorgaat, bel dan Peter Schutte (tel. 4653183).

Tot zaterdag.

Help de natuur een handje.

