



www.jeugdennatuurmaasbree.nl

★Kerstwandeling★

Als jullie ouders jullie even “kwijt” moeten, omdat het zo’n drukte is in verband met de Kerst en als er zelfs ouders zijn, die er even uit moeten of willen, dan kan dit. Want die hebben we eigenlijk ook nodig voor te rijden. Kom mee wandelen, dat lucht op. Alle gezinsleden mogen mee.

We gaan naar Duitsland op woensdag 27 december, **vertrek 09.00 uur** vanaf het Kennedyplein.

Hier ligt vlak over de grens in het Duitse Hinsbeck een heel mooi natuurgebied en dat heet Krickenbecker Seën.

In Duitsland is een See een meer en een Meer is een zee, lekker duidelijk hé.



In ieder geval liggen er in Hinsbeck 4 mooie meren (120 hectare groot), die zijn ontstaan vele jaren terug door enorme aardbevingen. Er ontstonden daardoor grote moerasgebieden en om die droog te krijgen werden er stuwen geplaatst en molens, zodat daarna er turf gewonnen kon worden om de kachels te stoken.

Als we in Hinsbeck zijn, dan staan we best hoog; dit heeft allemaal te maken met vroegere opstuwings door water en ijs.

De **uitkijktoren**, die er is, is opnieuw opgebouwd en nog hoger geworden; van hieruit zullen we een groot kasteel zien.

Deze toren is niet geschikt voor

kinderen met hoogtevrees; die blijven gewoon beneden.



Ook komen we te weten waarom er een galgenberg is. Wie gaan we ophangen?

Als het verder een beetje lukt zullen we een klein vuurtje stoken en zullen we bij een beetje mooi weer kunnen genieten van kerstbrood, warme chocolademelk en...voor de ouderen Glühwein.

Het is niet voor niets een Kerstwandeling.

Bel voor vragen: Peter Schutte (4653183)



Prettige kerstdagen
en een goed begin
van 2018